

# Nieuwsbrief



## De les van de gebroken knie

Yes! Ik kan weer fysieke behandelingen geven! Wel nog met mijn brace om. Maar ik ben heel blij met het voorspoedige herstel van mijn gebroken knieschijf.

Ik meldde nog aan de arts in het ziekenhuis vorige week dat ik ook healingen had gehad op mijn knie, alsmede mijzelf healingen had gegeven. Hij liet weten daar niet in te geloven. Op één of andere manier wilde ik het toch even genoemd hebben. Zaadje planten?:(

### Heel veel lieve reacties

Wat een enorme hoeveelheid lieve reacties heb ik gehad op mijn post op Facebook en Instagram over mijn gebroken knieschijf. Dank jullie wel!!

Er kwam ook van alle kanten hulp. Heel bijzonder. Niet alleen dat heeft me veel goed gedaan, maar ook de uiteindelijke les(sen) die mijn gebroken knieschijf voor me in petto had. Na de eerste schrik en het fysiek aanpassen aan de situatie, volgde een weg naar binnen.

Er werd me gevraagd om in volledige overgave en vertrouwen te gaan. Mijn zorgen over 'wat nu?' los te laten en me over te geven aan 'wat is'. En erop te vertrouwen dat er voor me gezorgd zou worden. Pfff... in al mijn angst voor een tekort aan inkomsten nu ik niet meer naar de praktijk kon, moest ik loslaten en vertrouwen.

Maar mijn gebroken knie had me meer te zeggen. Net zoals ik zelf werk in mijn praktijk met mijn cliënten, ging ik ook in contact met de pijn in mijn eigen knie. Wat had ze me te vertellen?

### Restjes verdriet

Dat ik nog restjes verdriet bij me droeg onder andere. Om wat er verloren is gegaan in het verleden. Wat er bij me weg is gegaan. En het daarin niet gehoord en gezien voelen. Afgewezen voelen. Als klein meisje, maar later ook in relaties. En hoewel ik al enorm in die spiegel heb gekeken, door vele pijnlagen ben heengegaan, mocht ik weer een laagje dieper. En dat betekende opnieuw mijn innerlijke (kind)pijn aankijken. Van verdriet, afwijzing, verloren voelen en eenzaamheid.

Ook had het te maken met het alsmaar doorgaan omdat er 'brood op de plank' moet. Los van het feit dat ik dit werk echt als mijn zielsmissie beschouw. Maar ik mag veel meer in vertrouwen zijn!

Alle emoties heb ik kunnen doorvoelen. En dat heeft opgeruimd, me weer lichter gemaakt. Zodat ik dichterbij mijn autonome kracht en licht ben gekomen. En dat werkt ook door in mijn werk als energetisch therapeut.

Dus die gebroken knie had een mooie les in zich. Mijn knieval heeft me veel inzichten gegeven en voor diepgang in mijzelf maar ook in mijn energetisch werk gezorgd.

Dinsdag 23 augustus mag de brace af!



## Voordeel op online sessies

In verband met de zomerse temperaturen biedt Praktijk Quen tot eind augustus mooie kortingen op online sessies. Dit zijn ze:

- Tarotsessie van één uur voor 35 euro (ipv 50 euro). Je kunt meerdere vragen stellen.
- Healing en Reading op afstand inclusief audio-opname voor 40 (ipv 50 euro).

De korting geldt tot en met 26 augustus 2022. Geef je op via [wendy@quen.info](mailto:wendy@quen.info)

Door de gebroken knieschijf heb ik de afgelopen weken alle sessies online gedaan. Dat beviel goed en ik wil het online werken graag als mogelijkheid blijven aanbieden, en zelfs uitbreiden.

### Weer naar de praktijk

Vandaag aanstaande vrijdag 12 augustus ben ik ook weer beschikbaar voor fysieke behandelingen in de praktijk in Amstelveen.



## Welkom!

Je bent ook deze maand weer van harte welkom bij Praktijk Quen voor:

- Healing (Magnetiseren, Reiki, handoplegging, intuïtieve massage)
- Reading
- Combinatie Healing en Reading
- Afstandshealingen- en readingen/ tarotsessies
- Tarotkaarten legging
- Tarotsessie + Healing
- Reïncarnatie- en Regressie Therapie
- Coaching via de methode Moeiteloos Coachen
- Meditatie- en tarotwandeling in het Spanderswoud bij Hilversum (ook één-op-één en op aanvraag)

Kijk voor meer informatie op [www.quen.info](http://www.quen.info)  
Vragen? Bel of app me me op 06 36417646. Mailen mag ook: [wendy@quen.info](mailto:wendy@quen.info)

Praktijk Quen is gevestigd aan de Sleedoornlaan 24 in Amstelveen. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Je kunt gratis parkeren.

### Gesloten

in verband met vakantie is praktijk Quen gesloten van zaterdag **27 augustus** tot en met zondag **4 september**

## Naar Mallorca



Waar een contact op LinkedIn allemaal niet toe kan leiden! Een paar maanden geleden kwam ik via dit platform in contact met Romana Zwang van Romana&Friends.

Een leuk mailcontact leidde tot een heel leuk telefoongesprek en een uitnodiging om naar Mallorca te komen om aan één van haar retreats deel te nemen.

Dat was zo'n aanlokkelijk aanbod en ons contact voelde direct zó goed dat ik niet lang hoefde na te denken. Inmiddels ben ik ook aangesloten bij haar netwerk als één van de 'friends' van Romana. Hoe leuk is dat! Dit is een [link](#) naar alle friends van Romana.

## Tarotreadingen Facebook

Leuk om te vermelden is dat ik op mijn facebookpagina elke zondag een tarotreading doe. Iedere week trek ik intuïtief vier tarotkaarten die jou meer kunnen vertellen over het thema waar je aankomende week mee te maken kunt krijgen, of waar je met aandacht naar mag kijken. Ik neem in de reading alle namen mee van de mensen die reageren. Doe je mee?



Facebook Quen



Instagram Quen



LinkedIn Quen

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](mailto:{{email}}). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens](#) inzien en [wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [wendy@quen.info](mailto:wendy@quen.info) toe aan uw adresboek.

